

## Ruh'a göre yaşayın (Romalılar 8:1-11)

Tanrı kendi işini yapıyor. Çiftçi tohum ektikten sonra dinlenmiyor tohumun filizlenip büyüyüncüye kadar meyve verinceye kadar sürekli çalışır. Aynı şekilde Tanrı şimdi de çalışmaktadır.

Tanrı'nın söyledikleri şimdi de yerine gelmektedir (Çölde sayım 23:19). Mesela, Tanrı 'Işık ol!' (Yaratılış 1:3) diye söylediği gibi ışık şimdi de dünyayı aydınlatmaktadır, insanlığa 'çoğalın, verimli olun!' (Yaratılış 1:28) dediği gibi insanlık sürekli çoğalmaktadır.

Tanrı'nın sözü hepsi bir vaattir. Dolayısıyla O'nun sözü mutlaka yerine gelir. İsa "Baba Oğul'da yüceltilsin diye, benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım" (Yuhanna 14:13) diye söyledi. Yani O sürekli çalışacaktır.

Tanrı hiç dinlenmez (Mezurlar 14:13). Dolayısıyla Yeşaya 62:7 "Yeruşalim'i pekiştirene, Onu yeryüzünün övücü kılana dek Durup dinlenmeden RAB'be yakarın, O'na rahat vermeyin" dedi. Tanrı'nın çalışmasını sağlamalı, öyle yapmadan sadece ağzıyla Tanrı kadir Tanrı'dır demek anlamsızdır.

Tanrı bir kişi aracılığıyla çalışmak ister ama eğer o itaat etmiyorsa Tanrı başka kişi aracılığıyla o işi yapar. İşini ne durdurur nede vazgeçer. Bu nedenle Tanrı 'Tez geliyorum. Tacını kimse elinden almasın diye sahip olduğuna sınıksız sarıl' (Vahiy 3:11) diye uyarılmaktadır. Esav Tanrı'nın işini yapamayınca Tanrı Yakup aracılığıyla çalıştı, Saul Tanrı'nın işini yapamayınca Davut aracılığıyla yaptı. Tanrı böylece hiç dinlenmeyen Tanrı'dır.

İnsan hayvan gibi topraktan yaratıldı ama Tanrı insanlara bütün canlılara egemen olun dedi (Yaratılış 1:28). Egemen olun demek kral olun demektir. Kral gökten verilen yetkiyle yeryüzüne egemen olmalıdır. Tanrı insanın hayvan gibi yaşamasını istemedi onlardan daha üstün olmasını istedi.

Tanrı neden böyle insanlara özel davranıyor? Çünkü insan Tanrı'nın suretinde O'na benzer yaratıldı. öncesizlikten beri Tanrı'nın Oğluyla ilgili planı vardı. Tanrı'nın Oğlu İnsanoğlu olarak dünyaya gelmek istedi ve bunun için gebe kalıp O'nu doğuracak bir kadın gerekiyordu. Dolayısıyla İnsanoğlu gelmeden önce insanlığı yarattı. Böylece insan Tanrı'nın Oğlu'nu doğurup büyüten görkemli işi yapandır.

İnsan fiziksel olarak ne kadar harika olsa da hayvandan daha üstün olmaz (2.Petrus 2:12). Bu nedenle Tanrı Oğlu'nu dünyaya gönderdi. Tanrı bizim vaftiz aracılığıyla Mesih'te olmamızı yeni yaratık olmamızı sağladı. Bedenimiz topraktan yaratıldı ama beden Tanrı'nın yasaına göre yaşayamaz. Ama Mesih'te Kutsal Ruh aracılığıyla yeniden doğmuş olan bizler farklıyız. Yeniden doğmak demek Ruh'tan doğmak demektir, yeni yaratık oldu demektir (2.Korintililer 5:17).

Malaki 2:15'te "Tanrı sizi tek beden ve ruh yapmadı mı? Neden tek? Çünkü O kendisine özgü bir soy arıyordu. Onun için kendinize dikkat edin, hiçbiriniz gençken evlendiği karısına ihanet etmesin" diye söyledi. Bu insanın ruhundan bahsediyor. Bu İnsanoğlu içindir. İnsanın ruhu meleklerden daha üstündür. Tanrı meleklerden herhangi bir kişiye 'Tanrı'ya Baba diye çağır' demedi. Ama İnsanoğlu için yaratılmış olan ruh İsa Mesih'in başarısıyla Tanrı'ya Baba diye çağırabilir.

Biz gerçekten Ruh'tan doğmuşsak ibadet yaparken olsun, dua ederken olsun, hizmet ederken olsun sadece kendisini yetiştirmek amacıyla yapmamak lazım. Tanrı Kutsal Ruh'la ibadet edenleri aramaktadır (Yuhanna 4:23). Biz ne kadar ibadet etsekte eğer Tanrı'yı hoşnut edemezse ne gerek vardır? Dua ederken de Kutsal Ruh'la yapmalıyız (Yahuda 1:20). Birçok insan benliğin tutkusu için dua ediyor. Mesela 'işyerimde sorun çıktı yardım et!' diyor, yada

‘şimdi mahkemedeyim yardım edinki yeneyim’ diye dua ediyor. Ama Kutsal Ruh’la dua eden kişi ruhsal faydalar için dua ediyor.

Hizmet ederken de Kutsal Ruh’la yapmak lazım (Filipililer 3:3). Birçok insan Tanrı’ya hizmet ederken Kutsal Ruh’a dayanarak yapmıyor, insanın kendi çabasıyla yapmaya çalışıyor. Bu nedenle iman hayatı kendisine zor gelir, hizmet ederken de sürekli şikâyet eder. Bu nedenle benliğin tutkusuna üstün gelmeye çalışmaktan daha önemli olan Ruh’un isteğine göre yaşamaya çalışmaktır.

Müjdelerken de Kutsal Ruh’la yapılmalıdır. Bazı müjdelemeyen insanlar bahane yapmak için kendisi içe kapanık insan olduğu için müjdelemediğini söylüyor. Ama müjdelemek kendi karakteriyle hiç alakasızdır. Biz eğer Gerçeğe tanıklık olmaya çalışırsak Kutsal Ruh bize yardım edecektir (Elçilerin işleri 1:8).

Ne söyleyeceğini bilmezse de korkmak gerek yoktur. Çünkü Kutsal Ruh ne söylemek gerektiğini söyleyecektir (Matta 10:19-20). Vaaz olsun müjdeleme olsun Ruh’un gücüne dayalı olmalıdır.

Kendi davranışı da Ruh’un yönetiminde olmalıdır. Galatyalılar 5:22 “Ruh’un ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur” diye söyledi. Ruh’un işleyişi olmaksızın sadece sevgi, sevinç, esenlikle Tanrı’nın isteğini yerine getiremez. Sabır da Ruh aracılığıyla olmalı, şefkat, iyilik de Kutsal Ruh aracılığıyla olmalıdır. Bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetim de Kutsal Ruh aracılığıyla olmalıdır. Yeni yaratık olmuşsa artık Ruh’un gücüyle benliğin tutkusunu kontrol etmelidir.

Bedeni hasta olsada, işleri iyiye gitmesede Kutsal Ruh’a dayanmalıdır. İsa “Ama ben cinleri Tanrı’nın Ruhu’yla kovuyorsam, Tanrı’nın Egemenliği üzerinize gelmiş demektir” (Matta 12:28) diye söyledi. Cin kovma İsa’nın buyruğudur. Cin kovmak için sadece “Cin çık!” diye bağırarak olmuyor, Kutsal Ruh’la dolu olmalıdır.

Tanrı’nın çocukları olan bizler yeni yaratığız. Tanrı kendi çocuklarını Kutsal Ruh’la yetiştiriyor, Kutsal Ruh’la mutlu ediyor. İsa Mesih’i ölümden diriltten Tanrı içimizdeki Kutsal Ruh aracılığıyla ilerde bizi diriltecektir (Romalılar 8:11). Biz hayvanla aynı seviyesindeki varlık değiliz, Tanrı’nın çocuklar olarak Tanrı’nın sevgisini alan yüksek seviyeli varlıyoruz. Birde insanlık aracılığıyla Tanrı’nın Oğlu bu dünyaya geldi. Dolayısıyla Kutsal Ruh’la mutlu olmalıyız.