

Tanr'ın isteğine göre yapalım! (Matta 12:46-50)

Tanrı plan yapar ve mutlaka onu gerçekleştirir. Tanrı göğü yaratmadan önce O'nun planı vardı ve onu gerçekleştirmek için gök ve evren ve insanlığı yarattı, ve zaman gelince biricik Oğlu İsa Mesih'i dünyaya gönderdi. İsa Mesih hiçbir zaman kendi isteğine göre bir şey yapmadı. O Baba'nın isteğine göre bir kadın aracılığıyla doğdu, Baba'nın isteğine göre çalıştı, Baba'nın isteğine göre çarmıhta öldü. İsa Mesih kendi varlık ve yaptıkları aracılığıyla Baba'nın isteğini gösterdi. Dolayısıyla Tanrı'nın isteği ne olduğunu anlamak için İsa Mesih'in yaşamını görmelidir.

İsa Mesih insanların O'nu görerek 'şu kişi nasıl Tanrı'nın Oğlu olabilir?' diye düşünene kadar çok sıkıntılı bir yaşam yaşadı ama O'nun yaşamı hepsi Tanrı'nın isteğine göre oldu. İsa eğer o günlerde Yeruslüm'deki Roma ordusundan daha çok melekleri çağırıyorsa hiç yaralanmadan kurtulabilirdi (Matta 26:53). Ama eğer öyle olsaydı Tanrı'nın isteği yerine gelmezdi. İsa bile çarmıh cezasından kaçmak istedi. Ama O 'Yine de benim değil, senin istediğin olsun!' diye Baba'nın isteğini aradı (Matta 26:39-40). Ve İsa konuşurken de Baba'nın isteğine göre konuştu.

İsa dirilişinden sonra göğe alındı ama bu dünyaya kendi bedeni olan kiliseyi kurdu. Ve Kutsal Ruh'u göndererek insanların İsa'nın sözünü hatırlayarak anlamalarını sağladı (Yuhanna 14:26). Kutsal Ruh kendiliğinden konuşmaz sadece işittiklerini söyler (Yuhanna 16:13). Dolayısıyla kilise eğer Ruh'un yönetimindeyse Tanrı'nın istediklerini yerine getirmeye çalışacaktır.

Tanrı ve sizin ilişkiniz şimdi nasıl? Biz aslında Tanrı'nın önünde hiç değersiz toprak, solucan, böcek, hayvanız. Tanrı ama bizi İsa Mesih'in bedeni yaptı ve bize Kutsal Ruh'u verdi. Ama gerçekten içimizde Tanrı'nın isteği gerçekleşmekte midir? Siz gerçekten Tanrı'nın çocukları olarak Tanrı'nın sevgisini alıyor musunuz? Tanrı'nın kurtulmuş olanlara göndermekte olduğu meleklerin yardımını alıyor musunuz?

İsa 'Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız' (Elçilerin işleri 1:8) diye söyledi. Burada güç aslında melekler oluyor. Günümüzde birçok kilise melek şimdide çalışmakta olduğunu inkâr ederek imana sadece düşünsel bir şey olarak davranmaktadır. Ama bütün Mesih inanlıları meleklerin etkinliğini tecrübe edebilirler. İsa çok gayretle dua ederken melekler O'nu güçlendirdikleri gibi Mesih'in bedeni olan kiliseyi de melekler güçlendirecekler.

İmanımız sadece düşüncede kalan bir şey değil gerçektir. Tanrı İsa'nın kanına inanarak günahından bağışlanmış olanlara Kutsal Ruh'u dökerek yeniden doğmalarını sağlar Tanrı'ya Baba demelerini sağlar (Romalılar 8:15-16). Hatta

Kutsal Ruh'u alanlar Ruh aracılığıyla bilinmeyen dillerle konuşurlar. Bu İsa göğe alınmadan önce dünyada hiç yoktu (Yuhanna 7:38-39). Bizim Kutsal Ruh'la yeniden doğmamız sadece kendimizin tecrübesi değildir. Cinler bile içimizde Kutsal Ruh olduğunu bilir (Yakup 2:19). Böylece imanımız düşüncede kalan bir şey değildir.

Rab'bin önünde durduğumuz zaman utandırılmamamız için gerçek imanlı olmalıyız. İnsanın yaşam süreci çok kısadır. Ama biz İsa Mesih aracılığıyla kendimizin sonsuz varlık olduğumuzu anladık. Kan ve et Tanrı'nın egemenliğini miras olarak alamaz. İsa tekrar geldiğinde ruhumuz sonsuza dek çürüyen beden olarak ansızın değişecektir. O beden şimdiki beden gibi toprağa dönmeyecektir. Tanrı'nın Oğlu için hazırladığı Göklerin egemenliğini miras alabilen sonsuz bedendir. Tanrı buna iman edenlere Kutsal Ruh'u göndererek onların imanını mühürlüyor (2.Korintililer 1:22). Biz o Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı'ya Baba diye çağırabiliriz, ve bilinmeyen dillerle dua ediyoruz, cinleri kovuyoruz. Böylece imanımız gerçekliktir.

Kutsal Ruh gerçeğin ne olduğunu gösterir. İsa insanların Kutsal Yasa'nın görevini iyice bilmelerini istedi. Yasa'nın görevi günahı açığa çıkarmak ve günah işleyenleri yargılamaktır. Ama Kutsal Yasa eylemsel günahları yakalayabildi ama gözle görünmeyen günahı yakalayamadı. Dolayısıyla İsa 'Kardeşinden nefret eden katildir, bir kadına şehvetle bakan her adam, yüreğinde o kadınla zina etmiş olur' diye Yasa'yı güçlendirdi. İsrail Kutsal Yasa tarafından yargılandıysa yabancıları yargılayan vicdandır (Romalılar 2:14-15). Yasa olsun vicdan olsun insanlardan ayrılmaz. "Ben günahkârım" denen ikrardır.

İsa'nın müjdelemesi tövbeye çağırarak başlar. Her hangi bir kişi olsun tövbe etmezse Mesih inanlısı olamaz. Biz tövbe ederek lütüf almamız gerekir. Kutsal Yasa yada vicdana dayanarak cennete girebilen kimse yoktur. Kurtuluş derken Kutsal Yasa'dan yada vicdandan özgür kılınmak oluyor. 'Kurtulun' demek 'ne istersen onu yapabilir!' anlamına gelmez. 'Tanrı'nın lütfüne dayanarak yargıdan kurtulun!' anlamına gelir. Mesih inanlısıyla kendisi Tanrı'nın lütfünü almış kişi olduğunu övünmelidir. 'Vicdanım rahatsız' diye kendisi almış olduğu lütüf inkâr etmemeli, saklamamalıdır. Cesaretli bir şekilde "Ben lütüf almış kişiyim!" diye ikrar etmelidir. Bu Tanrı'nın isteğidir.

Lütüf almış insan Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı'ya Baba diye çağırabilir. Baba çocuklarına lütüf verir. Babalar normalde bütün sıkıntılara rağmen çocuklarına iyi bir şey vermeye çalışırlar. Bunu kimseden öğrenmedi. Baba çocukları için canını esirgemez. Bu doğuştan gelen özelliştir. Ama buna rağmen çocuklarını cehennemden kurtaramaz. Bizleri cehennem cezasından kurtarabilen Baba sadece tek Tanrı'dır.

Dünya İblis'le meleklerinin çalıştığı yerdir (Efesliler 2:1-2). Elektrik dalgası

gözle görünmez ama sanki örümcek ağı gibi bizim yaşadığımız yerleri örtmektedir. Bu nedenle her yerde cep telefonu kullanabilir. Çevremizdeki ruhsal varlıkların etkinlikleri de aynen bunun gibidir. Tanrı bu kadar karışık olan ruhsal ortamdan bizi korumak için Kutsal Ruh'u gönderdi. Ama Kutsal Ruh'u ihmal eden kişi nasıl Kutsal Ruh'un yardımını alabilir? Kutsal Ruh'un yardımını hiç almayarak kendisi gerçekten Tanrı'nın çocuğu olduğundan emin olabilir mi? Ruh'un yardımını hiç almamış bir kişi acaba Tanrı'nın egemenliğine girebilir mi? Tanrı'nın lütfünü aldıysa artık Ruh'un gücüne dayanmalıdır. Kutsal Ruh'la mutlu olan kişi olmalıdır.

20140803 SEMONE