

## İsa'yla görüştünüz mü? (Elçilerin işleri 9:1~9)

Tanrı dincilik için bizi çağırmadı. Doğru kişiyi aramaz. Ümitsiz olanlar için İsa'yı gönderdi. İsa bize gönderilen Tanrı'nın sevgisinin mesajisidir. Tanrı herkesi seviyor. Akılsız olsun, çirkin, sinirli, kim olursa olsun Tanrı seviyor. Bir kilise elemanıyla yemek yedim. O biraz sinirli bir insandı. Başka insanlarla ilişkisi de o kadar iyi değildi. Sonra onun durumu çok zor olduğunu öğrendim. Fakirlikten çok stres alıyordu. İnsanlar onun durumunu anlamayabilir ama Rab ona 'Tanrı seni seviyor!' diye Tanrı'nın sevgisini göstermek ister. Kutsal Kitap'ta zina ederek yakalanmış bir kadın vardı. Artık gideceği yer de yüreğinin bedeninin kalacağı yer de yoktu. Lanetlenerek taşlanarak ölmek zorunda kaldı. Ama çaresiz kalmış olan o kadına Rab teselli etti. "Dünya seni terk etmiş olsada ben seni yargılamam"

Rab çarmıhta "Elohi, Elohi, lema şevaktani!" diyerek sıkıntı çeken herkese "Size kendimi vereceğim. Siz artık terk edilmeyeceksiniz" dedi. Acı çekenleri düşünerek "eksikliklerinizi zayıflıklarınızı ben üstlendim. Ben ücretini ödedim" diye söylemiş oldu. Rab karanlıkta sıkıntı çekenler için gelendir. Bizim kilisemizde de zorluk çekenler çok vardır. Özellikle kendisini adayıp kilise için çalışan pastörler ve görevliler sıkıntıları çekiyorlar. Müjde için kendisini adayanlar Rab ile görüşmüş olanlardır. Onlar "Ben sizinle ilgileneceğim" denen Rab'bin sözüne inanarak sabır ederler, şükrederler. Bu dünyada yaşadığı sürece bütün gayretle hizmet ederler.

Ama dünya insanlar kiliseyi zulüm ederler. Kore'de de 1960~70 arasında insanların önünde açıkça Mesih inanlısı olduğunu söylemek kolay değildi. Çünkü zulüm vardı. Ünlü adamlar olsun aktörler olsun kendisi hristiyan olduğunu söyleyemedi çünkü başarmasına engel oldu. Ama kilisemiz öyle zor durumda İsa'yla görüşmüş olanların hizmet ve fedakârlık aracılığıyla çok büyüdü. Artık günümüzde zulüm o kadar çok değildir. Çünkü kilise çok vardır. Ama yurtdışına çıktığımız zaman öyle değildir. Hemen hemen bütün Asya'da zulüm var. Bazı Afrika ülkeler de öyledir. Çindeki Mesih inanlıları da bizi çok kıskanıyorlar. Çünkü Kore'de toplanıp "İsa! İsa!" diye çağırabilen özgürlük vardır. Ama yine de zulüm vardır. Kilise içinde de zulüm olabilir. Biz birbirini sevelim, Biz birbirine teşvik edelim, merhamet edelim. Birinin zayıf noktaları çoksada bağışlayalım, kabul edelim. Rab'bin isteği bizim birbirimize hizmet etmemizdir. Bu Rabbin buyruğudur. İbraniler 10:22-25 şöyle dedi: "Öyleyse yüreklerimiz serpmeyle kötü vicdandan arınmış, bedenlerimiz temiz suyla yıkanmış olarak, imanın verdiği tam güvenceyle, yürekten bir içtenlikle Tanrı'ya yaklaşalım. Açıkça benimsediğimiz umuda sınıksız tutunalım. Çünkü vaat eden Tanrı güveniliridir. Birbirimizi sevgi ve iyi işler için nasıl gayrete getirebileceğimizi düşünelim. Bazılarının alıştığı gibi, bir araya gelmekten vazgeçmeyelim; o günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha da çok yüreklendirelim"

Pavlus İsa'ya iman etmeden önce aşırı dinci idi. Ferisi olarak çok gayretli yaşam yaşayan biriydi. Onun görevi kiliseyi zulüm etmektir. İncil'de kendisi ne yaptığını açıkça söyledi:

"Sekiz günlükken sünnet oldum. İsrail soyundan, Benyamin oymağından, özbeöz İbrani'yim. Kutsal Yasa'ya bağlılık dersiniz, Ferisi'ydim. Gayret dersiniz, kiliseye zulmeden biriydim. Yasa'ya dayanan doğruluk dersiniz, kusursuzdum" (Filipiler 3:5-6).

"Yahudi dinine bağlı olduğum zaman nasıl bir yaşam sürdürdüğümü duydunuz. Tanrı'nın kilisesine alabildiğine zulmediyor, onu kırıp geçiriyordum. Yahudi dininde yaşıtım olan

soydaşlarımın birçoğundan daha ilerideydim, atalarımın geleneklerini savunmakta çok daha gayretliydim” (Galatyalılar 1:13-14).

Saul müjdeleme işini Yahudi geleneklerini yıkma işi olarak gördü. Onun görüş açısında İsa Şabat Günü düzenini bozdu. Günahkârlarla arkadaş oldu. Kutsal Yasa’yı farklı bir şekilde yorumladı. İsa kişinin sadece eylemlerine bakmadı yüreklerine baktı. Nefret etmeyi cinayet işleme olarak gördü. Bir kadına şehvetle bakmayı zina etme olarak gördü. Ferisiler ve Sadukilere günahkârlar gibi davrandı. Saul’a göre İsa sanki Tanrı’nın yarasını yerine getirmeye gayret edenleri ihmal ederek günahkârları teşvik eden biri olarak göründü. Ama aslında İsa Yasa’yı yok etmeye değil tamamlamaya geldi. Dini kuralları yerine getirerek doğru kişi olabileceğine inanmakta olan Yahudilerin dini yaşamın anlamsız olduğunu anlamasını sağladı. Ve bu şekilde günahkâr olduğunu kabul ederek günahından aklanmasını sağladı. Yani herkesin İsa’nın önünde bağışlanarak kurtulabilmesini sağladı. Saul bunu bilmiyordu. Mesih inanlılarını zulüm etmeye çalıştı. İstefanos’un ölümünden sonra kutsallar Yeruslüm’den kaçınca Şam’a kadar giderek kiliseyi yok etmeye çalıştı. Ama Şam’a giderken birdenbire gökten gelen bir ışık çevresini aydınlattı. “Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun?” Bu “Saul, Saul, neden kiliseye zulmediyorsun?” demektir. O çok şaşırıldı. ‘Ben yanlış bir şey yapmadım ki?’ diye düşünmüş olabilir. “Ey Efendim, sen kimsin?” dedi. “Ben senin zulmettiğin İsa’yım” diye yanıt geldi. O an anladı. Kendisinin zulüm ettiği kişi Tanrı’nın Oğlu’ydu (Elçilerin işleri 9:3-5).

Saul o güne kadar işittiği Yasa’nın İsa Mesih’le ilgili olduğunu anladı. Saul Tanrı’yla görüşmek için Yasa’yı gayretle yerine getirdi. Ama bu Tanrı’yı zulüm etmesi oldu. Şok olmuş olan Saul kör oldu ama kendisinin zulüm ettiği İsa’yı müjdelemeye başladı. Birde Rab kiliseyi çok sevdiğini anladı. Çünkü artık İsa göğe alındıktan sonra ona “Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun?” dedi. Kiliseyi zulmetmek İsa’yı zulmetmektir. Bu yüzden Pavlus kiliseyi yetiştirmek için çok gayret etti. 2.Korintililer 11:23-28 şöyle dedi: “Emek verdim, sıkıntı çektim, çok kez uykusuz kaldım. Açlığı, susuzluğu tattım. Çok kez yiyecek sıkıntısı çektim, soğukta çıplak kaldım. Öbür sorunların yanısıra, bütün kiliseler için her gün çektiğim kaygının baskısı var üzerimde.” Tanrı’yla görüşmeden önce Tanrı’yı tanımadığı için kiliseye zulmetti. Ama İsa’yla görüştüktan sonra onun yaşamı tamamen değişti. Herhangi bir kişi olsun ilk önce İsa’yla görüşmelidir. Dinci değil gerçek Mesih inanlısı olmalıdır.

20140223 S.H. Kim